

KERK & leven

KLJ Kampeditie



Week 17, 2017

22 APRIL

JAARGANG 1

EDITIE 1

Hey liefste leden,

Hier zijn we dan met de kampinfo, in een nieuw jasje jawel! Geen Rooien Droad zoals jullie gewend zijn, maar de allereerste KERK & leven KLJ Kampeditie! Aan de hand van dit boekje kunnen jullie het thema misschien wel al afleiden. Komend kamp zal alles in het teken staan van de K in KLJ. Juist ja, de kerk, katholiek,... Alles wat te maken heeft met onze goeie vriend Jezus Christus gaan we op kamp zien.

Paniek aanval

Waarschijnlijk hebben de meesten onder jullie nu een kleine paniek aanval gekregen. WAT EEN HEEL KAMP IN JEZUS THEMA? ZO OOOOTT?? Jongens, rustig. Het is nog altijd KLJ, en de KLJ is tof! De leiding heeft al heel wat in petto voor jullie. We gaan namelijk elke dag een andere feestdag van het kerkelijk jaar vieren, dat klinkt al wat beter he ☺ Jaja, Pasen, lichtmis, bedevaart, kerstmis, ... Wij kunnen dat allemaal op één week rond krijgen.



Wanneer

Wanneer gaat die katholieke bedoening hier nu juist door? Wel, de +12 vertrekt **vrijdag 7 juli** al op bezinningsreis en dat wel met de fiets! Maak dus zeker dat jullie fiets tip top in orde is. We verzamelen aan het lokaal om **10 uur**. Breng dan ook jullie valiezen mee, deze voeren we met de remorck naar de kampplaats.

Voor de -9 en -12 start hun avontuur ietsje later, op **10 juli**. Omdat we een uiterst afgelegen oord gekozen hebben voor onze katholieke reis en we onze bestemming dus niet met de trein kunnen bereiken, vragen we aan de ouders om de leden op de kampplaats zelf af te zetten tegen **9 uur**.

Op **vrijdag 14 juli** zit onze bedevaartstocht er al weer op en mogen jullie terug naar het thuisfront keren. De ouders mogen hun zoon/dochter komen halen tegen **13 uur**. De leiding voorziet alvast nog iets kleins om te eten.

+12

-9 & -12

P2 INSCHRIJVEN

Dit jaar komt de leiding op huisbezoek om jullie in te schrijven voor het kamp.

P3 IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE

Dit jaar zijn er voor de -9 en -12 bedden voorzien. Aan de +12 vragen we wel om een matras of veldbedje mee te nemen.



P4 SPORTFEEST EN KAMP IN ÉÉN

Dit jaar gaan we tijdens het kamp ook naar het sportfeest in Kaprijke.

P4 FOTOWEDSTRIJD

Sinds dit jaar doen we tijdens de zomervakantie een fotowedstrijd. Trek tijdens een super tof zomermoment een foto met je KLJ-sjaaltje of uniform en win leuke prijzen.

Waar

Onze bezinningsplaats van dit jaar bevindt zich in Kieldrecht. In het beruchte Prosperpolder is er een oud klooster helemaal omgevormd tot een hippe en luxueze kampplaats. Ideaal voor ons thema dus!



Adres:

Jeugdcentrum Prosperpolder
Sint-Engelbertusstraat 5
9130 Kieldrecht



De ouders van de -9 en -12 kunnen de leden op bovenstaand adres afzetten en ook brieven van liefjes, oma's, opa's, broers, zussen en natuurlijk ook de ouders kunnen naar dit adres verstuurd worden.



Inschrijven

Kan jij al niet wachten om te vertrekken of heb je juist nog een duwtje in de rug nodig? Geen probleem! Jullie liefvallige leiding komt gewoon bij jullie aan huis voor de inschrijvingen. Op die manier kunnen we jullie, of jullie ouders, nog overtuigen om mee te gaan op dit té gekke kamp. **Begin mei** mag je ons verwachten en kan je nog met al je vragen bij ons terecht.

Het bezinningskamp kost voor de +12 zo'n 80 euro. De -9 en -12 kan al voor 60 euro terecht in ons bedevaartsoord. Betalen kan cash als de leiding langs komt of op het rekeningnummer **BE77 7376 1400 0242**.

+12

80 euro

-12
en -9

60 euro

Ik ga op kamp en ik neem mee ...

Slaapgerief

- Slaapzak
- Kussensloop
- Hoeslaken
- +12: matras/veldbedje + kussen
- Pyjama

Kledij

- Proper ondergoed voor elke dag
- Kousen
- Kleren voor vettige dag
- T-shirts
- Truien
- Broeken
- Zwemgerief
- Schoenen
- +12: sportfeestkledij

Toiletgerief

- Tandborstel
- Tandpasta
- Zeep
- Shampoo
- Washandjes
- Handdoeken
- Zonnecrème
- Haarborstel

Doe eens zot, ga naar een sportfeest op kamp

JAWEL, jullie lezen het goed! Sportfeest en kamp in dezelfde zin kan wel degelijk. Omdat we dit jaar in Oost-Vlaanderen op kamp zitten en we helemaal zot zijn van sportfeesten, gaan we gewoon tijdens het kamp naar een sportfeest. Het sportfeest van **9 juli** vindt plaats in **Kaprijke**.

Hoe regelen we dat hier allemaal? Wel, de leiding en de +12 gaat met de bus van de kampplaats naar het sportfeest, de prijs van de bus zit ook inbegrepen in het inschrijvingsgeld van het kamp. De +16 zal de onze jongste sportfeestfanaten aan het lokaal opwachten en van daar uit samen met hen naar het sportfeest rijden.

+12'ers vergeet dus zeker niet om jullie kleren mee te nemen op kamp!!!

WE ♥ SPORTFEESTEN

Het is vakantie en ik neem mee... KLJ natuurlijk!

Dit jaar heeft de leiding iets nieuw bedacht! Want ja, we love KLJ! ♥

Ga jij deze zomer super toffe dingen doen? Op reis, een uitstap of gewoon een toffe namiddag thuis? Vanaf nu kan je er iets mee winnen!

1

Neem een foto van een super tof zomermoment (op reis, uitstap, thuis,...) mét je KLJ-sjaaltje of uniform

2

Upload jouw foto op de facebookpagina van KLJ Lokeren-Heiende of op je eigen profiel en tag KLJ Lokeren-Heiende. Geen facebook? Geen probleem! Stuur een mailtje naar één van je leiding!

3

Op het einde van de zomer kiest de leiding de coolste zomerfoto. De winnende foto verdient natuurlijk ook een super coole prijs!

